

IN DEZE B. VIND JE WEER EEN GOEDGEVULD CULTUURKATERN. IN THEATERS, MUSEA, BIOSCOPEN EN CONCERTZALEN DAGEN CULTUURMAKERS JE UIT OM ANDERS NAAR JEZELF EN DE WERELD TE KIJKEN. DUS: NIEUWE LENTE, FRISSE BLIK. KIJK ACHTERIN VOOR DE CULTUURAGENDA VAN DE KOMENDE MAANDEN.

KUNST & CULTUUR



Parkeren in de zon

Wanneer we het hebben over tijd, dan bedoelen we meestal de tijd die je kunt horen tikken. De tijd die lineair verloopt en alléén vooruit kan. De tijd waarvan we altijd een tekort ervaren en waardoor we ons geregeld laten opjagen. Dat is *Chronos*, de personificatie van tijd in de Griekse mythologie. De externe tijd. Maar, zo beschrijft de Belgische pater en schrijver Phil Bosmans: "Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf, maar ruimte om te parkeren in de zon."

Er is ook een andere beleving van tijd: *Kairos*, in de Griekse mythologie de personificatie van 'het juiste moment'. De interne tijd, die je subjectief waarneemt en die circular verloopt. De tijd die je kunt voelen stromen en die gaat over vertrouwen hebben, berusten. Dat stromen, die verbinding met het element water, raakt aan de Chinese visie op tijd, waarbinnen deze als vloeibaar wordt gezien.

Chronos en *Kairos* beleef je dus verschillend; we hebben ze allebei nodig. Want, zo legt filosoof Joke Hermsen in haar boek 'Stil de tijd' uit: "Het gaat niet zozeer om een keuze voor de ene of de andere tijd. Het gaat erom het preciaire evenwicht tussen beiden te herstellen, zodat de mens bij tijd en wijle kan uitrusten bij zichzelf en zich niet langer als een blinde blijft overgeven aan de eisen die de economische tijd aan hem stelt. De klok en het hele raderwerk van kapitalisme en economie, zoals in 1936 door Charlie Chaplin al haarscherp werd geanalyseerd, is een realiteit die niemand kan ontkennen of afschaffen. Maar op het moment dat deze tijdservaring de boventoon gaat voeren en de innerlijke tijd van reflectie, creativiteit en menselijkheid binnendringt en als het ware van binnenuit opblaast, wordt het link."

Waar ons leven grotendeels gedreven wordt door *Chronos*, biedt Stadsklooster Haarlem de plek om je tijdsbeleving in evenwicht te brengen en *Kairos* te ervaren. Momenten van stilte, aandacht en schoonheid. Niet in een afgelegen klooster, maar 'gewoon', midden in de drukte van de stad. Op de mooiste locaties in en rond Haarlem bieden we allerlei activiteiten aan op het gebied van zingeving, bewustwording en spiritualiteit. We creëren plekken om jouw weg naar binnen te faciliteren, waar je altijd welkom bent, zonder verplichtingen en verwachtingen, met alles wat er op dat moment in jou leeft. Even parkeren in de zon dus, om vervolgens weer de wereld in te kunnen gaan.

Judith van der Wildt
Directeur Stadsklooster Haarlem